





ΤΟ ΨΑΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΟΥ



—Εάν νά τσιμπή, θαρρώ!



—Χόπ! και σ' έπιασα!



—Μπά! ..Πού είνε τὸ ψάρι!

ΚΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ!

Βλέπω συχνά παιδιά και κοράσια να έρχονται εις τὸ γραφεῖόν μας και ναγοράζουν τόμους τῆς «Διαπλάσεως τῶν Παίδων».

Δέν τους αγοράζουν ὄλους μαζί, ἀλλὰ κάθε φοράν ἀπὸ ἕνα ἢ ἀπὸ δύο. Φαίνεται ὅτι δέν ζητοῦν ἐπίτηδες χρήματα ἀπὸ τοὺς γονεῖς των, ἀλλὰ τους αγοράζουν ἀπὸ τὰς μικρὰς των οἰκονομίας, ἀπὸ ἀγάπην ἀληθινὴν πρὸς τὰ καλὰ ἀναγνώσματα, ὡς ἀποδεικνύει και ἡ χαρά, τὴν ὁποίαν ἐκφράζει τὸ πρόσωπόν των, ὅταν λαμβάνουν τὸν ζητούμενον τόμον και σπεύδουν και τρέχουν ἀνυπόμονοι νὰ τον ἀναγνώσουν, νὰ τον ἀπολαύσουν...

Ἐξαιρετικὴν ἐντύπωσιν μοῦ κάμνει προπάντων ἕνας μικρὸς ὡς δώδεκα ἐτῶν παιδί, ποῦ σιγά-σιγά κοιτεῖται νὰγοράσῃ ὄλους τοὺς τόμους τῆς «Διαπλάσεως». Και φαίνεται τόσο εὐτυχῆς δι' αὐτό!

— Πόσῳ ἔχει ὁ δέκατος τόμος; ἠρώτησε μίαν ἡμέραν.

— Αὐτὸς εἶνε ἐξηνητημένος ὀλίγα ἀντίτυπά ποῦ μας μένουν τα δίδομεν δέκα δραχμὰς τὸ ἕνα.

— Χρὴ! βλέπετε; δύομισι δραχμὰς τον ἐπῆρα ἐγὼ μεταχειρισμένον ἀπὸ ἕνα συμμαθητὴν μου!

Και εἶχε τόσην χαρὰν τὸ παιδάκι ποῦ του ἔτυχε αὐτὴ ἡ εὐκαιρία, εἰ δὲ μὴ πῶς θὰ ἠγόραζεν ἕνα τόμον τόσο ἀκριβόν!

Και ἐνῶ το βλέπω, ἐνῶ το ἀκούω, σκέπτομαι:

— Αὐτὸ τὸ παιδί, κάτι θὰ γίνῃ μίαν ἡμέραν, εἶνε ἀδύνατον! Διὰ νὰγαπᾶ τόνον νὰ διαβάξῃ, ὥστε, ἅμα οἰκονομῆ μίαν δραχμὴν, νὰ μὴν αγοράξῃ κανένα παιγνίδι ἢ καμμίαν μάσκαν, ἀλλὰ νὰ ἔρχεται και νὰγοράξῃ τόμον «Διαπλάσεως», κάτι θὰ γίνῃ!

Δέν ἔχω ἀδικον. Ἡ μακρὰ πεῖρά μου τὸ ἐπικυρώνει. Ἡ «Διαπλάσις» ἐκδίδεται πρὸ 18 ἐτῶν. Πολλοὶ ἐκ τῶν

κατεχόντων σήμερον θέσεις ἐπιφανεῖς εἶτε ἐν τῇ φιλολογίᾳ, εἶτε ἐν τῇ ἐπιστήμῃ, εἶτε ἐν τῇ καλλιτεχνίᾳ, ὅταν πρωτοεξεδόθη ἡ «Διαπλάσις» ἦσαν δέκα ἕως δεκαπέντε ἐτῶν παιδιά. Και ὄλοι αὐτοὶ ἦσαν ἐθουσιώδεις ἀναγνώσται τῆς «Διαπλάσεως»· τὸ λέγουν σήμερον οἱ ἴδιοι και τὸ ὁμολογοῦν ὅτι ἐξέκαυσε τὸν πρὸς τὰ καλὰ ζῆλόν των ἡ ἀνάγνωσις τῆς «Διαπλάσεως».

Δι' αὐτὸ εἶμαι βέβαιος ὅτι και ὁ μικρὸς ἐμπαθὴς ἀγοραστὴς τῶν τόμων, κάτι θὰ γίνῃ.

KIMON AAKIANH

Η ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΤΑ

Τὴν νέαν Στακτοποῦταν τὴν γνωρίζετε ὄλοι ἀπὸ τὸ εὐμορφόν της παραμῦθι, τὸ ὁποῖον πολλάκις θὰ ἠκούσατε ἀπὸ τὴν μάμμην σας.

Ἄλλ' ἐγὼ γνωρίζω και μίαν παλαιάν, τῆς ὁποίας θὰ σας διηγηθῶ ἐν συντόμῳ τὴν ἱστορίαν.

Δέν κατάρθωσα νὰ μάθω ἂν εἶχεν, ὅπως ἡ Στακτοποῦτα τοῦ παραμυθιοῦ, κακὴν μητροῖαν και δύο ἀδελφὰς ἐπίσης κακάς. Εἰξεύρω ὅμως θετικώτατα ὅτι εἶχε και αὐτὴ ἐν ὑπόδημα, ἢ μᾶλλον ἐν σανδάλιον, τοῦ ὁποίου αἱ μικραὶ διαστάσεις ἐμαρτύρουν τὴν μικρότητα και τὴν κομψότητα τοῦ ποδὸς της.

Ἡ κάτοχος τοῦ μικροσκοπικοῦ αὐτοῦ πεδίου ὠνομάζετο Ροδόπη. Εἶχε γεννηθῆ ἐἰς τὴν Θράκην, ἀλλ' ἀρπαγείσα ὑπὸ πειρατῶν, ἐπωλήθη ὡς δούλη εἰς τὴν Αἴγυπτον.

Μίαν ἡμέραν, ἐνῶ ἡ Ροδόπη ἐλούετο εἰς τὸν Νεῖλον, μετ' ἄλλων κορασιδων, ἕνας ἀετὸς ὤρμησεν ἐξαίφνης εἰς τὸ μέρος ὅπου εἶχεν ἀφήσῃ τὰ ἐνδύματά της, ἤρπασεν ἐν τῶν χρυσοκεντήτων της σανδάλιον, και ἀνήλθεν μετ' αὐτοῦ εἰς τὰ ὕψη. Ἀλλὰ κατόπι, ἀφοῦ εἶδεν ὅτι τὸ

στιλπνὸν ἐκεῖνο ἀντικείμενον δέν ἔχρησείμειν ἀπολύτως οὔτε εἰς αὐτὸν οὔτε εἰς τοὺς μικροὺς ἀετιδεῖς, τὸ ἀφήκε νὰ πέσῃ.

Και τὸ σανδάλιον ἔπεσε ... πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ βασιλέως Ψαμμινίχου, ὁ ὁποῖος κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἐπεριδιάβαζεν εἰς τοὺς κήπους τῶν ἀνακτόρων τῆς Μέμφιδος. Ἐμεινεν ἐκπληκτος πρὸ τῆς μικρότητος τοῦ ὑποδηματιοῦ ἐκείνου και — ὅπως τὸ βασιλόπουλον τοῦ παραμυθιοῦ, — ἐκήρυξεν ὅτι θὰ ἐνυφεύετο ἐκείνην, εἰς τὴν ὁποίαν τὸ σανδάλιον ἀνήκε και ἡ ὁποία δέν ἠδύνατο παρὰ νὰ εἶνε ἡ ὠραιότερα τοῦ κόσμου!

Διέταξε λοιπὸν νὰ ἐρευνήσουν εἰς ὄλον τὸ βασίλειον, και ὅταν τὴν ἀνεκάλυψαν ἐπὶ τέλους, τὴν ἐνυφεύθη πραγματικῶς και οὕτως ἡ δούλη Ροδόπη ἔγινε βασίλισσα τῆς Αἰγύπτου.

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι τὸ παραμῦθι τῆς Στακτοποῦτας εἶνε ἀντιγραφή τοῦ παιου αὐτοῦ μύθου.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΓΩΤΟΣ

ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ

[ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΕΙΟΝ ΜΥΘΟΝ]

Τὸ λευκὸ τ' Ἀμάραντο παραπονεμένο λέει ἔςτὸ Τριαντάφυλλο τὸ χαριτωμένο:

— Τὶ λουλοῦδι προφαντὸ εἶσαι! πῶς μυρίζεις!

κ' εἰς ἀνθρώπους κ' εἰς θεοὺς, ὅταν [λουλουδιζῆς, σ' εἶσαι ἀπ' ὄλ' ἀγαπητό.

Κ' εἶπε τὸ τριαντάφυλλο παραπονεμένο — Ἐάν εἶμαι προφαντὸ, ἀνθος ζηλευκ' ἔχω ἄγιν τὴ ζωὴ [μένο τάχα τί το θέλω; χέρια ἂν δέν με κόψουνε, ναποθάνω μαραμέν' ὡς τὸ πρωτ'. [μέλλω Ἰ. Γ. ΓΙΑΝΟΥΚΟΣ

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΙΜΟΥ

Ἄσάκις κλίνω τὸ κεφάλι ἔς τὰ μαλακὰ προσκέφαλά μου τὶ εὐχαριστήσις μεγάλη τὶ εὐτυχία ἔς τὴν καρδιά μου,

Νὰ σκέπτομαι πῶς ὅλη ἡμέρα δέν ἔχω κάμη καμμιὰ πρᾶξι ποῦ νὰ θυμώσῃ τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα νὰ πειράξῃ.

Τὶ ἠδονὴ σάν με φιλοῦνε τῆς καλῆ-νύχτας τὸ φιλάκι νὰ με λαλοῦν πῶς μ' ἀγαποῦνε γιὰτ' ἤμουν φρόνιμο παιδάκι.

Και τὶ γλυκάδα τῆς ψυχῆς μου ὅταν με δίδουν κ' ἐννοῶ πῶς σάν ἀρέσκω ἔστους γονεῖς μου ἀρέσκω και εἰς τὸν Θεό.

Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ [Ἐξ ἀνεκδότου συλλογῆς]

ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Ἀγαπητοί μου,

Συλλογίσεσθε, συμπονεῖτε, ἀγαπάτε τὰ πτωχὰ παιδιά;

Τὰ φαντάζεσθε καμμίαν φοράν, μέσα εἰς τὴν εὐτυχίαν σας και εἰς τὰς ἀναπαύσεις σας, νὰρρωσταίνουν και νὰ μὴ ἔχουν τὰ μέσα νὰ γίνουν καλὰ, — οὔτε δωμάτιον κατάλληλον, οὔτε κλίνην καλὴν, οὔτε ἀσπρόρροχα, οὔτε σκεπάσματα, οὔτε θέρμανσιν, οὔτε ἰατρικὰ και πολλάκις οὔτε... ἄρτον; — και ὄνειροπολεῖτε νὰ ἠμπορούσατε νὰ τα βοηθήσατε, νὰ τὰνακουφίσατε, νὰ τα σώσατε;

Νομίζω ὅτι σας ἀκούω. Μοῦ ἀπαντᾶτε μ' ἕνα στόμα, μ' ἕνα ναι ζωηρότατον, ἄξιον τῆς εὐαισθησίας σας, τῆς καλωσύνης σας.

Τὸ λέγετε ἄλλ' ἰδοὺ σήμερον εὐκαιρία νὰ το ἀποδείξετε και ἐμπράκτως.

Ἡ Α. Β. Υ. ἡ πριγκίπισσα Σοφία ἀπεράσισε νὰ ἰδρῶσῃ Νοσοκομεῖον διὰ τὰ πτωχὰ παιδιά· ἐπειδὴ δὲ τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα διαθέτει πρὸς τοῦτο, δέν ἀρκοῦν, ἔκαμεν ἐκκλησίαν και ἐζήτησε τὸν ἔρανον ὄλων τῶν ἐπιθυμούντων νὰ συνεισφέρουν τὸ κατά δύναμιν ὑπὲρ τοῦ εὐεργετικοῦ τῆς σκοποῦ.

Ἀγαπᾶ τὰ παιδιά πολὺ ἡ πριγκίπισσα Σοφία... Εἶνε μήτηρ δύο μικρῶν χαριτωμένων αγοριῶν, καθὼς βλέπετε και εἰς τὴν δημοσευομένην εἰκόνα των. Τὸ μεγαλύτερον, ὁ πριγκιψ Γεώργιος, ὁ ὁποῖος μίαν ἡμέραν θὰ γίνῃ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων, εἶνε μόλις πενταετής· ὁ ἀδελφός του Ἀλέ-

ξανδρος δέν εἶνε ἀκόμη τριῶν ἐτῶν. Εἰς αὐτὰ τὰ δύο ἡ ἡγεμονικὴ μήτηρ ἔχει συγκεντρώσῃ ὅλην τὴν τὴν ἀγάπην, ὅλην τὴν τὴν ἀφοσίωσιν και μακρὰν ὅσην τὸ δυνατόν τοῦ κόσμου, μακρὰν ὅσην διασκεδάσεων, ἀγροπνεῖ παρὰ τὰς μικρὰς των κλίνας και τα φροντίζει μόνη της και τα περιποιεῖται, και τα προσέχει, ἀνυσηγοῦσα και εἰς τὴν παραμικρὰν των ἀδιαθεσίαν. Ἀλλὰ συγχρόνως συλλογίζεται και τὰς δυστυχεῖς ἐκείνας μητέρας, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν τὰ μέσα ὅπως Ἐκείνη νὰ περιποιηθῶν τὰ τέκνα των, συλλογίζεται τὰ παιδιά ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δέν ἔχουν μητέρας, τὰ πτωχὰ και ἄρρωστα παιδιά, τὰ ὁποῖα παραδίδονται εἰς τὸν θάνατον, χωρὶς κανεῖς νὰ τα περιποιηθῶν, κανεῖς νὰ τα σώξῃ... Και ἡ μητρικὴ καρδιά τῆς Πριγκίπισσας μαλάσσεται, και οἱ ὀφθαλμοὶ τηςδακρῶν και ὁ νοῦς της βασανίζεται νὰ εὕρῃ τὸ μέσον νὰ βοηθήσῃ τὰ δυστυχῆ ἐκεῖνα πλάσματα, ὅσον εἶνε δυνατόν καλλίτερον και περισσώτερον.

Οὕτω συνελαβε τὴν εὐγενῆ ἰδέαν νὰ ἰδρῶσῃ Νοσοκομεῖον διὰ τὰ πτωχὰ παιδιά. Ἄλλ' ἐπειδὴ μόνη της δέν εἶνε δυνατόν νὰ το κατορθώσῃ, ἀπευθύνεται σήμερον πρὸς ὄλας τὰς φιλανθρώπους ψυχὰς, πρὸς ὄλας τὰς φιλοστόργους μητέρας, πρὸς ὄλα τὰ εὐαίσθητα παιδιά, διὰ νὰ τὴν βοηθήσουν εἰς τὸ ἔργον της, διὰ νὰ συναχθῇ τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον χρειάζεται διὰ τὴν οἰκοδόμησιν και τὴν λειτουργίαν τοῦ Καταστήματος.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον θὰ γίνουν ἔρανοι, θὰ γίνουν εὐεργετικὰ παραστάσεις και πρῶτα-πρῶτα μία φιλανθρωπικὴ Ἀγορά, ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν προστασίαν τῆς Πριγκίπισσας, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἐκποιηθῶν ὑπὲρ τοῦ Νοσοκομεῖου, τὰ διάφορα ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα θὰ εὐαρεστηθῶν νὰ στεῖλουν οἱ φιλανθρωποι.

Τρεῖς κυριαὶ ἐν Ἀθήναις, ἡ Κυρία Φανὴ Πρετεντέρη Τυπάλδου, ἡ Κυρία Ἐλένη Χ. Γρίβα και ἡ Κυρία Ὀνορίνα Κορυκουμένη, ἀπετέλεσαν, διορισθεῖσαι ὑπὸ τῆς Πριγκίπισσας, τὴν ἐπιτροπὴν, ἡ ὁποία θὰ δέ-

χεται τὰ προσφερόμενα. Ἐμπρὸς λοιπόν, ἀγαπητοί μου μικροὶ και μικραὶ! Ἀποστείλατε ὅ,τι δύνασθε εἰς μίαν ἀπὸ τὰς τρεῖς αὐτὰς κυρίας. Τὰ κοράσια ἂς κάμουν ἀπὸ ἐν εὐμορφον ἐργόχειρον, τὰ ἀγόρια ἂς στεῖλουν ἀπὸ ἐν καλλιτεχνικὸν ἀντικείμενον· γρήγορα ὅμως, διότι ὁ καιρὸς ἐπείγει. Τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπραχθῶν ἐκ τῆς Ἀγορᾶς, θαῦξήσουν τὸ κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον διαθέτει ἡ Πριγκίπισσα Σοφία, κατ' αὐτὸν δὲ τὸν τρόπον θὰ συνεισφέρετε και σεῖς ὑπὲρ τῆς ἰδρύσεως τοῦ Νοσοκομεῖου. Ὅποια



Τὰ τέκνα τοῦ Διαδόχου, Γεώργιος και Ἀλέξανδρος

εὐχαριστήσις νὰ προσθέσῃ κανεῖς τὸ λιθάριόν του εἰς τοιοῦτον οἰκοδόμημα! Ὅποια ἀγαλλίασις νὰ συλλογίσεσθε ὅτι συνετέλεσε και αὐτὸς, διὰ τῶν μικρῶν των δυνάμεων, εἰς τὴν ἀνακούφισιν τῶν πτωχῶν πλασμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ στεγάσῃ, θὰ θεραπεύσῃ, θὰ ζωογονήσῃ τὸ Νοσοκομεῖον τῶν Παίδων!

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι δέν θὰ κωφεύσατε εἰς τοιαύτην πρόσκλησιν, ὅτι θὰ θελήσατε διὰ μικρὰς θυσίας νὰ κάμετε ἐν τῶσιν μέγαν καλόν, και ὅτι θὰ σπεύσατε νὰποστείλατε πρὸς μίαν ἀπὸ τὰς τρεῖς κυρίας, ὅπως σὰς εἶπα, ὅ,τι δυνηθῆτε και τάχιστα, Σὰς ἀσπάζομαι με ἀγάπην, ΦΙΛΩΝ



